

## Meldpunt en vertrouwenspersoon in geval van misstanden binnen een boeddhistische gemeenschap

De afgelopen jaren zijn verschillende misstanden in zowel kerkelijke als ook boeddhistische organisaties opgedoken. De Boeddhistische Unie Nederland heeft het initiatief genomen een vangnet te organiseren binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland voor diegenen die binnen hun eigen Sangha misstanden ervaren en daar niet (meer) terecht kunnen.

Het bestuur van Kadam Chöling wil meewerken aan het bekend maken van deze mogelijkheden.



Er is een onafhankelijk [Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap](#) waar mensen geholpen kunnen worden.

Zij verwijzen eventueel naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon, Chiene Hulst, die vanaf 1 Januari 2017 ondersteuning kan bieden, ook bij andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. In geval van nood kan er ook rechtstreeks contact met haar worden opgenomen: [chienehulst@innermatch.nl](mailto:chienehulst@innermatch.nl) of 06-45434266

Beide instanties zullen op geen enkele manier persoonlijke informatie doorgeven, tenzij op verzoek van de meld(st)er zelf.

Het bestuur hoopt natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn en nodigt iedereen uit welke vorm van twijfel dan ook binnen de eigen Sangha te bespreken dan wel aan een bestuurslid voor te leggen.