

Intern vertrouwenspersoon van een boeddhistische gemeenschap

Waar mensen in organisaties samen zijn, gebeuren er veel mooie dingen maar soms gaat er ook wel eens iets mis. Alhoewel veel mensen zich inzetten om zo zuiver mogelijk te leven, komen er de afgelopen jaren in zowel kerkelijke als boeddhistische organisaties misstanden aan het licht. Om deze reden sluit Kadam Chöling zich aan bij het initiatief van Boeddhistische Unie Nederland om een vangnet te organiseren. Zowel binnen Kadam Chöling als ook daarbuiten voor diegenen die binnen hun eigen boeddhistische gemeenschap misstanden ervaren en daar niet (meer) terecht kunnen.

In overleg met eerwaarde Dagpo Rinpochee zijn twee leden van Kadam Chöling benoemd tot onafhankelijk interne vertrouwenspersoon:

Sandra van Nispen	tarayoga@xs4all.nl	06 50 81 95 40
Bart Sikkens	bartsikkens@live.nl	06 41 19 97 87

Een gesprek met hen (in de rol van vertrouwenspersoon) is vertrouwelijk en er zal niets van dat gesprek naar derden worden gebracht zonder toestemming van diegene die zich heeft gemeld. Het doel van dat gesprek is om steun te bieden en gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja welke stappen er nodig zijn om een eventuele lastige situatie aan te spreken. Tevens kan vervolgens de hulp van de externe vertrouwenspersoon of van Rinpochee worden ingeroepen.

Indien u zich als lid van onze boeddhistische gemeenschap onheus voelt bejegend, dan kunt u in eerste instantie contact met onze vertrouwenspersonen opnemen. Als dit geen optie is, is er ook een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon door BUN aangesteld.

Thijs Huijs info@huijsconsult.nl | 06-30745236

Het bestuur hoopt natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn en nodigt iedereen uit welke vorm van twijfel dan ook binnen de eigen boeddhistische gemeenschap te bespreken dan wel aan een bestuurslid voor te leggen.